

Ομιλία-χαιρετισμός για το Διεθνές Συνέδριο «**Θεσσαλονίκη 2012: Για μία πράσινη, ανοιχτή πόλη για όλους**», Θεσσαλονίκη 28-29 Ιουνίου 2012

Του Κώστα Λουκέρη,  
προέδρου του Πράσινου Ινστιτούτου

Αξιότιμε κε Δήμαρχε,  
Αγαπητοί προσκεκλημένοι εκτός Ελλάδας,  
Αγαπητέ Δημήτρη Μάτη, δημοτική σύμβουλε της παράταξης «Ενεργοί Πολίτες»  
Φίλοι και φίλες,

Συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από την απελευθέρωση και ένταξη της Θεσσαλονίκης στην ελληνική επικράτεια. Με αυτή την επέτειο ως αφορμή, θέλω να προσπαθήσουμε να δούμε αυτό το γεγονός πέρα από οπτικές που βάζουν όρια, που στερούν από την πόλη, τους πολίτες και τους κατοίκους της από τη δυναμική που μπορεί να έχει.

Ιστορικά και γεωπολιτικά, η Θεσσαλονίκη έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να διαδραματίσει έναν ρόλο αντάξιο αυτού του παρελθόντος της. Είναι απορίας άξιο ωστόσο, πώς κατάφερε το ελληνικό κράτος να μετατρέψει τη - σύμφωνα με πολλούς - δεύτερη τη τάξει πόλη της Βυζαντινής και μετέπειτα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας σε μια φοβική και εσωστρεφή πόλη, η οποία ασθμαίνοντας ακολουθεί κι αναπαράγει τα λάθη της Αθήνας αντί να ξεπερνά τα στενά όρια του ελληνικού κρατικίστικου μοντέλου.

Η Θεσσαλονίκη, αποτελεί ίσως την επιτομή της αποτυχίας του μοντέλου κρατικής οργάνωσης και ανάπτυξης στη χώρα μας. Και τούτο γιατί ενώ κουβαλάει ένα δυναμικό που θα το ζήλευαν δεκάδες πόλεις της Μεσογείου, βρίσκεται σε χειρότερη μοίρα από πολλές απ' αυτές.

Όταν μια πόλη, όπως η δικιά σας, αποτελεί-σύμβολο για τον Ελληνισμό, τον σλαβικό κόσμο, τον Ιουδαϊκό κόσμο, την Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, καθώς και τη νεότερη τουρκική ιστορία, κανείς μας δεν έχει το δικαίωμα να την αντιμετωπίζει αποσπασματικά, τεμαχισμένη, πολιτιστικά και οικονομικά ακρωτηριασμένη.

Ως Πράσινο Ινστιτούτο, με ιδιαίτερη χαρά συν-διοργανώνουμε το διήμερο αυτό διεθνές συνέδριο. Θα ήταν άλλωστε μεγάλη παράλειψη να απουσιάζουμε από αυτή την προσπάθεια επανεκκίνησης της πόλης. Οι πράσινες και οικολογικές ιδέες έχουν να προσφέρουν πολλά στην αναδιάταξη των πολιτικών δυνάμεων με στόχο μια πόλη πράσινη και ανοιχτή για όλους, όπως αναγράφεται και στον τίτλο του συνεδρίου μας.

Οι προσκαλεσμένοι μας από άλλες χώρες φαντάζομαι ότι έχουν να μας πουν πολλά. Η εμπειρία των πράσινων που ασχολούνται σε τοπικό επίπεδο είναι πλούσια και πολύτιμη. Στόχος μας πρέπει να ναι να μην ανακαλύπτουμε τον τροχό ξανά και ξανά, αλλά εμπνεόμενοι από επιτυχίες και λάθη άλλων να επισπεύδουμε τις εξελίξεις προς την κατεύθυνση που επιλέγουμε, συνειδητά και πάντα με γνώμονα τις αρχές μας και τις όποιες ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και προτεραιότητες. Η διεθνής εμπειρία σε συνδυασμό με την πρόταξη μιας βιώσιμης τοπικής και περιφερειακής οικονομίας αποτελούν τις προϋποθέσεις μιας υγιούς και δυναμικής εξωστρέφειας.

Από τη Θεσσαλονίκη του χτες ας κρατήσουμε όλα τα ιστορικά της χαρακτηριστικά, που μας καλούν από κάθε γωνιά πάνω από τη γη αλλά και κάτω απ' αυτήν. Στη Θεσσαλονίκη του σήμερα ας προσπαθήσουμε να μετατρέψουμε τον εορτασμό αυτό από «απελευθέρωση» σε προσπάθεια δημιουργίας μιας ελεύθερης, ανοικτής πόλης για όλους.

Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου!

Σας ευχαριστώ.